

## Jaarlijkse BBQ

Geschreven door Walter Den Hond  
zondag 15 augustus 2010 10:07 -

---

Onze bbq wordt jaarlijks georganiseerd na een wedstrijd. Maar door omstandigheden (Loozaboys stoppen ermee) was het dit jaar anders.

Dat maakte het er niet minder leuk op. We konden een uurtje eerder starten.

Ik moet zeggen op een paar schoonheidsfoutjes na vond ik het weer een geslaagde bbq. Weer geluk gehad met het weer, wat natuurlijk al veel maakt. Wat minder positief was, er waren minder groenten gegeten en er was meer gedronken.....dat voor een sportman. Grapje

Wat ik dit jaar erg waardeerde was de medewerking van heel wat mensen, de organisatie heeft heel wat steun gekregen en dat maakt het alleen maar plezant. Langs deze weg de mensen die de tenten zijn komen helpen opbouwen, tenten gebracht hebben en in bruikleen gegeven, onze 2 barbekoeiers, de mensen van onze jaarlijkse locatie, de mensen van de attentie, de dames van de afwas en iedereen die aanwezig was natuurlijk....bedankt. Wat ik dan ook nog erg positief vond is dat de dames zich ook wel amuseerde en dat maakt het voor hun dan ook plezant, dus volgend jaar nog meer vrouwen....

Weeral een geslaagd event, hopelijk werkt dit aanstekelijk voor de ploeggeest. Zodat we dit volgend jaar weer kunnen evenaren, met hier en daar een aanpassing (bestek en porselein niet vergeten, zwart brood bij het spek, nog meer dames, meer groenten eten)

Walter

## Jaarlijkse BBQ

Geschreven door Walter Den Hond  
zondag 15 augustus 2010 10:07 -

---