

Uitslag 6 - 0. Heel goed van start gegaan, zelfs de betere ploeg in het begin vond ik, maar in de afwerking hadden we geen geluk. Bij hun was het net het omgekeerde, elke bal ging binnen. Domme doelpunten eigenlijk, en veel te simpel, maar het was nog recht te trekken vond ik. Aan de rust stonden we 3 - 0 in het krijt maar het gevoel dat het nog kon was er nog maar zoals zo vaak wou het niet lukken....geluk moet je ook afdwingen zeker. Dan valt die domme 4 - 0 en dan was het over, zij komen dan met 9 te staan en vanaf dan is het helemaal hopeloos. Zonder iemand met de vinger te wijzen, maar wij hebben blijkbaar moeite om tegen een elftal te spelen die met één of twee personen minder zijn. In plaats van dat iedereen in positie blijft, het spel breed maakt en rustig beginnen combineren, wachtend op die mogelijkheid is het totale chaos. Laat het een volgende les zijn. Volgende week opnieuw....als de sneeuw geen roet in het eten gooit.

Walter

Man van de match: joker

Lul van de match: het collectief