

Uitslag 5 - 0. Tegen een heel sterke tegenstander voetballes gekregen. Dat was nu eens de wijze hoe het spelletje gespeeld moet worden. Duels aangaan en winnen, gezonde agressiviteit, lopen zonder bal, perfecte balcirculatie, altijd de vrije man vinden, afwerking....

Op zich waren we de eerste helft nog redelijk, een 1 - 0 achterstand maar niet echt weggespeeld. Een paar kansen, niet veel, maar als je die benut krijg je een ander resultaat. Maar ja de tweede helft na 5 minuten sta je op 3 - 0 door 2 alweer verschrikkelijk lullige doelpunten, einde verhaal. Ik zeg niet dat we tegen deze ploeg iets kunnen halen, maar op zo'n manier weer. Domme flaters, veel te ver van de man, weinig duels aangaan, werkkraft bij sommigen (niet iedereen), en de passing was ook allesbehalve ook onder getekende.... De ploeggeest is nog goed, de sfeer is er, nu die laatste stap nog en dan moet het lukken.

Walter

Man van de match: Nico, werken voor de ploeg, kansen afdwingen en creëren, enigste minpuntje was de afwerking. Maar wie had geen minpunten, dus zeker onze beste man.

Lul van de match: lijkt me heel duidelijk, slapen doen we voor en nadat we in doel gaan staan.