

Uitslag 10 - 0. Wat gaan we daar over vertellen. Niks ging, niets lukte, alles zat tegen, maar de wil bij sommigen om er echt iets van te maken was er ook niet. Waarom???

Akkoord de tegenstander was beter, maar je zo laten afslachten. Jammer voor degene die er dan toch voor willen gaan. Er zijn er toch die eens voor de spiegel moeten gaan staan, een foute pass kan, slechte controle ook, minder spelinzicht kan ook nog maar je niet inzetten om welke reden dan ook kan echt niet meer. Zeker als de tegenstander jonger en jonger worden. We zullen elke week op onze tippen van onze tenen moeten spelen om iet of wat resultaat te halen. En vanaf volgend weekend gaan we bijna voltallig zijn, dus wisselmogelijkheden genoeg.

Lul van de match: die voor de spiegel moeten gaan staan...vul zelf maar in.

Man van de match: Erwin, Bart en Gert....inzet blijft.

Walter