

Uitslag 1 - 0.

Nog eens een thuiswedstrijd op een gewoon veld tegen een nieuwe en zeer sterke tegenstander. Van in het begin werd duidelijk dat dit een wedstrijd zou worden tussen twee goed voetballende ploegen. Toch maakte wij dikwijls de fout om te vlug met de lange bal te spelen. Iets wat nu niet mogelijk was. De posities werden misschien ook iets weinig juist ingevuld zodat we niet in ons normale spel kwamen. Onder de rust even de koppen bij elkaar en hier en daar wat aangepast. De tweede helft liep voor ons iets beter, vooral voetballend, we bleven beter in onze posities en dat resulteerde in een paar kansen. Na een mooie doorsteekpas op de jongste uit de groep kwamen we op voorsprong. 1 - 0. Het werd snel duidelijk dat de ploeg die scoorde waarschijnlijk ook de wedstrijd zou winnen. Dat is uiteindelijk ook gebleken. We konden de wedstrijd nog gedisciplineerd uitspelen. We mogen ook even vermelden dat het een zeer aangename wedstrijd was, met de nadruk op strijd, maar dan op een faire manier, langs beide kanten. Chapeau.

Blijkbaar zijn we nu al 10 weken ongeslagen, en is er iets ontgaan bij "het bestuur". Dus heren er volgt nog iets.

Man van de match: Guido, floot een vlekkeloze partij

joker