

Uitslag: 4 - 1.

Weeral een bijna volledige kern, richting Bocholt voor een traditionele moeilijke faire en fijne tegenstander. De 4 a 5 laatste confrontaties konden zij in iedere geval niet meer van ons winnen. Maar toch bleven we op onze hoede. De grasmatt voorspelde eigenlijk al weinig goeds, ook hun materiaal (wedstrijdballen) mocht iets meer aandacht aan besteed worden. Ofwel te slap, keihard of zeker versleten.....zijn we excuses aan het zoeken.....misschien wel. Maar een goede mat en goede ballen zijn nu één maal belangrijk voor een voetballende ploeg. De wedstrijd zelf begon aarzelend, was echt wel moeilijk om de bal netjes onder controle te houden. We hadden het gevoel iets de bovenhand te hebben zonder echt gevaarlijk te zijn, maar bij hun allereerste kans komen zij op voorsprong. Normaal voor ons niet altijd een probleem, meestal een signaal om tandje bij te steken. We bleven ook aandringen, maar weeral bij een volgende tegenaanval komen zij op 2 - 0. Even gingen de kopjes naar beneden met wat irritatie hier en daar. Onder de rust allemaal de koppen bij elkaar en het zou goed komen. Vechtlust was terug, druk op de bal, kansen ook, maar scoren bleef moeilijk. In die fase van de match, raakte zij geen bal. Een kwartier voor tijd konden we gelukkig tegenscoren, 2 - 1. Dit gingen we nog pakken. De mentaliteit was er. Kansen bleven ook komen, maar weeral een zeldzame tegenaanval, mede door onze offensieve drang gaat onze keeper even in de fout...3 - 1. Match gespeeld. De 4 - 1 is voor de statistieken. Denk dat zij uit 6 kansjes 4 keren scoren. Toch chapeau voor het karakter en inzet wat we getoond hebben. We hadden allemaal het gevoel dat de betere niet gekregen heeft wat zij eigenlijk verdiende, maar dit is voetbal. Toch mogen we concluderen ondanks dit verlies het toch een leuke, faire ploeg blijft. Aangenaam om tegen te spelen.

Man van de match: Koen, Bart, Bart en Erwin vol ervoor gaan.

Lul van de match: zonder afbreuk te doen aan de arbitrage, maar zijn beslissingen waren niet altijd correct, maar dat zeggen ze van onze scheidsrechter ook soms.....