

Vet. St Gerdingen - Hoek VV

Geschreven door Walter Den Hond

zondag 25 april 2010 10:00 - Laatste aanpassing maandag 26 april 2010 12:07

Uitslag 2 - 6. Beschamend. Het is niet dat zij zoveel beter waren maar onze mentaliteit de laatste tijd is verschrikkelijk. Je mag eens iets roepen op een veld en soms is dat iets harder als dat zou moeten (ook ik maak mij daar schuldig aan) maar wanneer je opzettelijk mensen gaat neerhalen of kwetsen ofdan gaat het verkeerd aflopen. Als je met zo'n mentaliteit op een plein komt blijf erdan vanaf, dat maakt het voor de anderen en jezelf veel plezanter. Ik heb het er echt moeilijk mee wanneer mensen de groeps sfeer zo verzieken door hun eigen onwil.....

Dat getuigd van weinig respect voor de tegenstander, voor je ploegmaat, voor het team....en dat is waar het allemaal om gaat. Je bent een groep en je vecht voor de groep, voetbal is nog altijd een teamsport. en wanneer er iemand eens ontspoord (dat kan gebeuren) dan zet de groep dat wel recht, maar er zijn grenzen hé. Ik denk dat er een verontschuldiging naar Guido toe wel op z'n plaats is.

Laat ons nu vanaf volgende week met een propere lei beginnen en nu eens proberen er een leuke zaterdagmiddag van te maken.

Walter

Lul van de match: lijkt mij over duidelijk

Man van de match: Guido, die ondanks alles "rustig" gebleven is, en voor mij de juiste beslissingen genomen heeft. Hopelijk heeft hij goed geslapen en is hij wat vergevingsgezind en laat hij ons nog niet in de steek.