

Uitslag 5 - 4. Na gisteren weeral een leuke pot voetbal met op het einde een terechte winnaar. Redelijk goed begonnen, de combinaties waren goed maar we grepen toch nog iets te vlug naar de lange bal. Dat sterke begin uitte zich ook wel vlug in een verdiende 1 - 0 voorsprong, maar jammer genoeg door een beetje verkeerd te verdedigen lieten we ze in de wedstrijd komen 1 - 1. Niet getreurd na enkele grote kansen werd het dan toch 2 - 1, maar weer verdedigen we niet 100% correct en wordt het 2 - 2 en 2 - 3. Dan de tweede helft nog één ploeg die leuk voetbal brengt, inderdaad wij. Maar een voetbalwet zegt: " wie de kansen niet benut...." en inderdaad 2 - 4. Maar het sterke van het verhaal is dat de kopjes niet gingen hangen en ik had op geen elk moment het gevoel had dat dit een verloren zaak was. We vochten op een positieve en vooral collectieve manier terug en wonnen dan nog verdiend met 5 - 4. Je ziet als je als team aan hetzelfde zeil trekt kan je een heel stuk komen, dat hebben we gisteren en vandaag bewezen. Dus iemand die zegt dat we het niet kunnen.....

Walter

Lul van de match:.....neen deze keer niet Marc.....maar ik kan echt niemand bedenken.

Man van de match: lijkt me duidelijk....op het juiste moment wisselen en dan het ook nog afmaken dat is antwoorden op het veld.....en laat de commentaar nu maar komen hahahaha