

Uitslag 5 - 0. Terechte nederlaag, maar uitslag is veel te groot. Op dat laatste kom ik nog terug. We waren redelijk goed begonnen met het merendeel van het balbezit in de eerste minuten. het was weliswaar een jonge sterke tegenstander maar we trokken onze plan wel vond ik. Na een tiental minuten komen zij voor de eerste keer in de buurt van ons strafschoopgebied en het is onmiddellijk raak. Niet getreurd, we blijven redelijk meevoetballen tot aan de rust af en toe wat slordig in de passing van achteruit maar allé. De tweede helft hetzelfde beeld, zij zijn sterker maar we blijven proberen. Dan valt de 2 - 0, en vanaf dat moment breekt er iets blijkbaar, de rest is voor de statistieken. Ze waren jonger en sterker, maar verliezen is één ding maar je op zo'n makkelijke manier laten afslachten vind ik een beetje jammer...We krijgen zeker 2, misschien 3 vermijdbare doelpunten tegen. We moeten allerter zijn in de buurt van de bal, steviger in de duels (geen zware fouten maken dat bedoel ik niet), ons durven zetten. een wedstrijd winnen begint bij duels te winnen. Ik wil nu geen steen werpen naar de verdediging hoor want er waren er nog die ondermaats presteerden, een wedstrijd win of verlies je met 11, maar liefst niet op zo'n softe manier.

Walter

Lul van de match: joker

Man van de match: misschien het terrein, weeral een schitterende grasmad.