

Uitslag 5 - 1. Tien, ja je leest het goed, 10 afwezigen. Dan wordt het roeien met de riemen.....Om dit op te lossen vragen we 2 vreemden om mee te doen, deze deden dit met verve. De wedstrijd begint goed, zijn zelfs in het begin de betere ploeg, maar de afwerking ontbreekt. Dan valt eigenlijk tegen het spelbeeld in de 1 - 0, geen man over boord denk je dan, maar dan vallen op een paar minuten zowel Erwin als ikzelf geblesseerd uit. Erwin gaat nog in doel en Koen neemt zijn plaats in als voetballer maar met 10 tegen 11 en een sterk gehavende ploeg, wordt het zeer moeilijk hé. Iedereen blijft wel vechten voor wat hij waard was, heel positief ook. Als we met 11 blijven, en we zelf de tegenstander een beetje minder helpen bij de tegendoelpunten dan loopt dat hier vlotjes los....jammer, hier viel zeker iets te rapen. Maar vanaf nu volgt er een break en op 6 augustus beginnen we er weer met frisse moed en afgetraind tegenaan.

Iedereen een verdiende en goede vakantie toegewenst.

Walter

Man van de match: Erwin, geblesseerd, maar toch de ploeg willen voorthelpen en in het doel gaan staan. Hij deed dit trouwens schitterend, enkele puike reddingen.

Lul van de match: de afwezigen, zonder iemand met de vinger te wijzen, hebben deze match verloren.