

Uitslag 3 - 3.

Altijd moeilijke wedstrijd voor ons, ook weeral puzzelen aan de ploeg, maar toch nog degelijk elftal tussen de lijnen. Het begin liep wat gelijk opgaand, met weinig kansen langs beide kanten. Voetballend waren we misschien iets beter, maar dat drukte zich niet uit in betere kansen. Toch komen zij op voorsprong. Vanaf dan zijn we even het noorden kwijt, maar weeral die weerbaarheid, toch een kwaliteit. In de tweede helft nieuwe moed en niet opgeven. Na de 1 - 1 is er nog maar één ploeg op het veld. Dat resulteerde dan ook in een 1 - 3 voorsprong, met nog 10 minuten op de klok. Ik zeg die niet dikwijls maar vanaf dan was de tegenstander met 12, wij lieten ons misschien daar wat in vangen, maar fair was het niet. Elke fout tegen ons, 4, 5 vrije trappen voor de backlijn, 7 minuten werden er uiteindelijk 11, buitenspel onbestaande.....enfin iedereen zijn goesting.....3 - 3 in de "blessuretijd". Toch weer chapeau voor onze ingesteldheid.

Man van de match: Kobe, 2 mooie potten.

Lul van de match: Dat weet iedereen.